

**Vraag het aan Morya****Wacht niet op complimenten**

“Je moet werken. Daarmee bedoel Ik dat je dingen moet durven doen die mooi zijn, die belangrijk zijn, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen, zonder eropuit te zijn achteraf een complimentje te krijgen. Het is natuurlijk leuk als er complimentjes zijn, maar het gebrek eraan mag je dag, of je energie, of je inzet niet vergallen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn”  
(uit hoofdstuk 5: “Ik durf mezelf te zijn zoals ik ben”) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 503

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---